

Søndag den 12-5-19, flere timer før flyafgang, stod vi 16 forventningsfulde personer fra Snebjerg cykelmotion klar i Billund lufthavn. Carlo havde hørt, at der tit var overbooket på Ryanairs fly. De særlige forsigtige havde endda booket sæde, så man var sikker på at sidde ved siden af hinanden.

Efter både øl og burgere var vi klar til at gå ombord i det halvfylde fly 😊

Da vi landede i Palma, stod en minibus klar udenfor lufthavnen, til at transportere os til vores hotel. Jo jo allerede her stod det klart, at rejselederen havde styr på tingene. Da vi ankom til hotellet Club Santa Ponsa var det ved at være midnat. Men de søde hotelpersonaler havde stillet mad frem til os.

Derefter fulgte der 6 dejlige dage, hvor vi fik set rigtig mange flotte steder på Mallorca. Om eftermiddagen hyggesnakkede vi og om aftenen hyggede vi med hotellets underholdning og alle de gratis drinks der var mulighed for, blot fordi vi alle gik rundt med et plastikarmbånd. 😊

Hver aften var der briefing om morgendagens tur. Her blev der diskuteret længden på ruten, hvem vil være med, hvem vil være hjemme, og hvornår kører vi. Rejselederen havde altid forberedt sig perfekt, og havde svar på alle eventuelle spørgsmål. Ellers var der hjælp at hente fra alle assistenterne.

Den flotteste rute var nok op ad kystvejen, hvor vi flere gange havde en fantastisk flot udsigt ud over havet. Vi fulgtes ad i gruppen, og der blev taget rigtig godt af hinanden. Ingen brokkede sig, når nogen havde brug for en pause. Og når Carlo og Johannes havde for meget overskud cyklede de op på toppen, for at kunne fortælle os andre, hvor langt der var endnu, eller de gav et skub til dem der kunne bruge det.

Torsdag var ruten så lang, at vi havde bestemt at holde frokostpause. Vi fandt et hyggeligt lille sted langt nede på en lille bitte vej. De var vist ikke så vant til gæster. Vi tømte cafeen for både spaghetti og cola. Og da vi skulle betale, var det småt med tilbage betalings penge.

Tak til alle i gruppen, for en rigtig dejlig uge. Mit indtryk er at alle har nydt det. Tak til de to damer Birthe og Bente, som ikke cyklede, men stod klar hver gang vi tog afsted og igen når vi kom hjem.

Turen kan helt klart anbefales til alle jer andre næste år, og vi er med igen.

PS. To dage efter hjemkomsten kom Peters mor og afleverede det renvaskede cykeltøj hos ham. Så vidste vi at både Peter og Knud Erik også godt hjemme igen 😊

